

## Sopopera – men sedan?

En sopopera har genomförts, vilket kan vara bra eller dåligt. Allt beror på vad som kommer efter crescendo, dvs vilka förbättringar som blir följden. Den lokala förbättringspotentialen är betydande.

Målet för en sund miljöpolitik är att skapa uthållig välfärd. Detta förutsätter fungerande kretslopp. Näringsämnen skall cirkulera och giftiga ämnen skiljas bort. Jordbruksmarken skall ha tillbaka den näring som livsmedelsproduktionen upptar och den fosfor vi använder skall komma till nytta igen. För detta krävs en kretsloppsanpassad hantering av avloppsslam och matavfall. I Halmstad anno 2008 går avloppsslammet till diverse nödanvändningar. Nästan allt matavfall går till förbränning och slutar som meningslös aska på Skedala deponi - långt från lågt ställda nationella miljömål.

Stora mängder brännbart industriavfall i Halmstad läggs på deponi – helt i strid med den nationella miljöpolitiken. Det har inte inventerats, men HEM har i strid mot kommunens energiplan byggt en panna för prima skogsråvara. Projektet har kantats av flera skandaler och vi har nu en kraftigt fördyrad anläggning i hamnen - med usel elverkningsgrad.

I Halmstad ökar den totala mängden avfall år efter år. Det är ett problem. Ett större problem är att sorteringen fungerar så dåligt att den rest som blir kvar för förbränning också ökar år efter år. Detta är inte rimligt – och inte billigt.

Det avfall som är allra viktigast att samla in är det sk Farliga Avfallet. Det får framförallt inte spolas i avloppet och förstöra slammet. I Halmstad gäller att Farligt Avfall ska lämnas på bemannad återvinningscentral. Orealistiskt i en stad där flera tusen hushåll saknar bil. Kommunfullmäktige beslutade enhälligt om utökad insamling av Farligt Avfall hösten 2005. En extra taxehöjning gjordes för detta, men efter tre år har denna insamling ännu kommit igång. Vart tog pengarna vägen?

Allt fler Halmstadbor kör allt mer trädgårdsavfall till återvinningscentraler. Stora mängder skrymmande material av lågt värde fraktas långa sträckor – först till centralerna och därifrån till kompostering. Taxan drivs upp. Tänk att ha en enkel liten komposthög i den egna trädgården! Enkelt, billigt och klimatsmart - med näringen kvar till den egna täppan.

Miljöarbetet gör framsteg i många jämförbara kommuner, men Halmstad sackar från en låg position. Detta måste vändas och det kommunalpolitiska programmet (s) är faktiskt en god grund att stå på i arbetet för ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt Halmstad.

En sopopera har genomförts med viss finansiering. Om miljöarbetet går framåt är det bra. Om inte – tja, då kommer dess arior snabbt att tona bort som dissonanser i cyberspace.

Mats Lundkvist