

Halmstad - Lagerlokalstaden

Av visionens tre hjärtan är Kunskapsstaden nummer två. Om man läser vidare i kommunens övergripande mål står det:

”Halmstad ska vara ett naturligt centrum för det regionala näringslivets utveckling och tillväxt. Högskolans potential ska användas.”

Det här är bra, men saknar koppling till den faktiska politiken.

En regions utveckling är starkt beroende av befolkningens kunskap. Kunskap är också viktig för individens kommande försörjning, men också för frihet och personlig utveckling. Det är därför viktigt att satsa på kunskap på höjden och bredden. Vår högskola är i sig framgångsrik. Den kommunala skolan är satt under ständig press. Skolbudgeten urholkas ständigt av den hejdlösa satsningen på friskolor. Den kommunala vuxenutbildningen, en viktig länk i det livslånga lärandet, är under neddragning.

Halmstad behöver expandera ett kunskapsbaserat näringsliv som satsar inom de områden som växer i framtiden, exempelvis inom de sektorer som arbetar med hållbar utveckling. Det ger stabila inkomster för kommun och medborgare. Idag har Halmstad en medelskattkraft (medelinkomst) som är 95% av Sveriges. Vi bör ha 100%!

Idag tvingas alltför många lämna kommunen efter utbildning på Högskolan istället för att arbeta i det lokala näringslivet och utveckla Halmstad. Kloka förslag om samverkan kommun/högskola inom framtidsområden avvisas. (Ett exempel är Benkt Högstedts förslag förra året om samverkan Högskola/kommun inom Hållbar utveckling.) Samtidigt utvecklas logistikverksamheten starkt, dvs det byggs lagerlokaler. Hela hamnutfyllnaden har snart gått åt till verksamheter med ringa förädlingsvärde. Även annan högvärdig industrimark används på samma sätt. Alliansbudgeten (sid 26) pekar ut en politik för ännu mer lagerlokaler.

I Alliansens Halmstad har visionen om Kunskapsstaden blivit visionen om Lagerlokalstaden. Visst behöver vi en varuförsörjning och människor som sköter den, men vår framtid ligger inte i att vi alltmer flyttar andras kartonger.

Mats Lundkvist