

## Att spara Halmstad fattigt

Carl-Fredrik Graf och därmed Alliansen har på nytt tagit till orda i frågan om kommunens fallande ekonomi. Alliansen budgeterade för mindre än ett år sedan för en stigande konjunktur. Låt mig därför inledningsvis ge en eloge för det växande intresset för ekonomiproblematiken. Det sent vaknade intresset kan nog vara förklaringen till den ytliga analysen.

Halmstadborna lever av att producera varor och tjänster. Av den betalning vi får för detta betalar vi skatt och får nyttigheter tillbaka. För de flesta av oss blir merparten av inkomsten kvar för individuell konsumtion. I Alliansens resonemang är maximering av välfärden ungefär detsamma som att så liten inkomstandel som möjligt ska betalas i skatt. I verkligheten har det större betydelse vilka inkomster kommuninvånarna har, liksom vad vi får ut av den skatt vi betalar. Det är detta, liksom hur resurserna fördelas, som bestämmer vilken välfärd vi har i kommunen.

Signifikant för Halmstad är den för låga skattekraften, just nu kring 95% av rikets. Detta innebär dels att kommunen är beroende av statlig skatteutjämning från rikare regioner, dels att medelhalmstadbon har 5% lägre inkomst än medelsvensken. En politik som lyfter medelinkomsten i Halmstad ger säkrare skatteintäkter till kommunen och mer i plånboken för dess invånare.

Vi behöver göra allvar av visionen om Kunskapsstaden. Hög medelkunskap och klok politik ger hög medelinkomst. Vi behöver satsa på våra barns och ungdomars utbildning, samverka med vår framgångsrika högskola och utveckla ett kunskapsbaserat näringsliv. Halmstad har underskott av detta idag. Vi behöver också slå vakt om Halmstads naturliga attraktionskraft, främst våra miljövärden i form av hav och stränder. Det är detta i kombination med en välutbildad befolkning som lägger grunden till Kunskapsstaden.

Alliansens politik har hittills varit att skära ner på utbildningssektorn. Samtidigt har för stor andel av de för knappa resurserna satsats på friskolor. För lite intresse visas högskolan och studenternas möjligheter att stanna kvar, verka i kommunen och bidra till utvecklingen.

Framtidens Halmstad bygger vi inte bäst genom att skära ned på det som skapar rikedom. Det är genom att bygga Kunskapsstaden och att göra bruk av våra miljövärden som vi bygger det långsiktigt rika Halmstad. Varför inte satsa på det?

Mats Lundkvist